



‘Het leven is mij Christus’

GEESTELIJKEGROEIAVOND · BOMMELERWAARD

Filippenzen 1:12-26

FILIPPENZEN

Gerrit van Valen

Programma

- Lezen: Filippenzen 1:12-26
- Inleiding
- Studie: 5 principes
- Lied
- Gesprek

FILIPPENZEN 1:12-26

schouder aan schouder

Lezen

- Filippenzen 1:12-26
- 2 delen:
 1. 12-18a Paulus reflecteert op zijn heden
 2. 18b-26 Paulus reflecteert op zijn toekomst

FILIPPENZEN 1:12-26

schouder aan schouder

Inleiding

- Paulus spreekt over zichzelf. Draait het soms om hem?
 - P. gaat in op de vraag van de Filipp. naar zijn welstand.
 - P. geeft nieuws zoals verwacht in een vriendschapsbrief.
 - Hoé brengt P. zijn situatie ter sprake?

Vanuit perspectief van Evangelie, Christus, Filippenzen (de ander).
 - In dit ‘nieuws’ liggen voorbeeldige principes voor hoe om te gaan met tegenstand en tegenslag.

FILIPPENZEN 1:12-26

schouder aan schouder

PRINCIPE 1:

God keert het kwade van mensen ten goede om Zijn doel te bereiken.

FILIPPENZEN 1:12-14

schouder aan schouder

1/ God keert het kwade ten goede

‘Ik wil dat u weet...

... dat wat er met mij is gebeurd...

... veeleer tot **bevordering** van het Evangelie heeft gediend!’

Gevolg 1: De soldaten hebben door Paulus van Jezus gehoord (vs 13)

Gevolg 2: De gelovigen in Rome hebben moed geput uit Paulus’ houding om zelf nog vrijmoediger te getuigen (vs 14)

FILIPPENZEN 1:12-14

schouder aan schouder

1/ God keert het kwade ten goede

Paulus zit in boeien...
maar het Woord van God is niet
gebonden! (2 Tim. 2:9)

FILIPPENZEN 1:12-14

schouder aan schouder

PRINCIPE 2:

**Raak bij tegenstand niet verbitterd,
maar verheug je over de vrucht
voor het Koninkrijk van God.**

FILIPPENZEN 1:15-18

schouder aan schouder

2/ Hoe om te gaan met tegenstand

Twee soorten evangelisten:

- a) gelovigen die het Evangelie delen om Paulus te helpen
(15b, 17)
- b) gelovigen die het Evangelie delen om Paulus pijn te doen
(15a, 16)

Paulus is blij met kwaadwillende evangelisten.

‘Als Christus maar verkondigd wordt!’

Let wel: de **zuiverheid** van het Evangelie is niet in het geding!

FILIPPENZEN 1:15-18

schouder aan schouder

PRINCIPE 3:

**Stel jezelf ten doel
om in alle omstandigheden*
Christus groot te maken**.**

** zelfs bij het naderen van de dood*

*** in plaats van jezelf te handhaven*

FILIPPENZEN 1:18b-21

schouder aan schouder

3/ Christus groot maken in alle omstandigheden

Paulus reflecteert nu op zijn toekomst.

“Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal ...” (vs 19)

Zaligheid = redding. Maar welke redding?

1. God redt Paulus lichamelijk, uit gevangenschap
2. God redt Paulus eeuwig
3. God redt Paulus door hem in het gelijk te stellen
→ Job 13:16

FILIPPENZEN 1:18b-21

schouder aan schouder

3/ Christus groot maken

Job 13:16: “Ook zal Hij mij tot verlossing zijn; maar een huichelaar zal niet voor Zijn aangezicht komen.” (HSV)

“Ja, dit zal zelfs mijn redding worden, want huichelaars verschijnen niet voor hem.” (NBV)

- ✓ verdediging door een onschuldige
- ✓ verdediging zal tot redding leiden, want recht is aan zijn kant
- Hoe de aardse rechtszaak ook zal uitvallen, God zal P. in elk geval vrijspreken.
- Redding = Gods bijstand in dit aardse proces, maar ook latere vrijspraak (bevestiging) als P. voor God staat.

FILIPPENZEN 1:18b-21

schouder aan schouder

PRINCIPE 4:

**Beoordeel leven en sterven op wat
het oplevert in relatie tot Jezus.**

FILIPPENZEN 1:21-24

schouder aan schouder

4/ Leven en sterven in relatie tot Jezus

“...door het **leven** of door de **dood**.” (vs 20)

“Want het **leven** is voor mij Christus
en het **sterven** is voor mij *winst*.” (vs 21)

Welke winst?

→ Christus zelf! (3:8, 3:14)

FILIPPENZEN 1:21-24

schouder aan schouder

4/ Leven en sterven in relatie tot Jezus

- Dilemma van vs 22-24:

Wat is beter: blijven leven of sterven?

- P. denkt bewust hardop: model voor de Filippenzen.
- Wat is beter... -> voor wie is wat beter?
- Vs 24: voor jullie is het beter als ik blijf leven.
- Het belang van de ander.

FILIPPENZEN 1:21-24

schouder aan schouder

PRINCIPE 5:

Verkies wat geestelijk heilzaam is voor anderen boven je eigen belang.

FILIPPENZEN 1:25-26

schouder aan schouder

5/ Het beste voor anderen kiezen

- Blijven leven voor de **groei** van het geloof van de F.
- Daardoor zullen de F. Christus meer **roemen** (vs 26a)
- Paulus leeft voor de Heer (Rom. 14:7-8)

‘Terar dum pro sim.’ (Calvijn)

Ik moge verteerd worden, als ik maar van nut ben.

FILIPPENZEN 1:25-26

schouder aan schouder

Tot slot

Uiteindelijk gaat het om de vraag:

*Heb je Christus en het Evangelie zo lief,
dat je al het andere - je eigen leven en levensloop -,
daaraan ondergeschikt wil laten zijn?*

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

Lied

FILIPPENZEN

schouder aan schouder

Gespreksvragen

1. Deel met elkaar wat je aansprak in de studie. Als er vragen zijn opgekomen, deel die dan ook met elkaar, en kijk of je er samen uit kunt komen.
2. Heb je een situatie in je leven meegemaakt waarin je hebt gemerkt: het was kwaad, maar God heeft het ten goede gekeerd?
3. Denk eens aan één situatie in je leven op dit moment die je als lastig of erg uitdagend ervaart. Hoe kun je deze negatieve situatie in een positieve ervaring omzetten: voor jezelf en/of voor anderen, en mogelijk om Christus groot te maken? Wees zo concreet mogelijk hoe dat zou kunnen.

FILIPPENZEN

schouder aan schouder